

Ambiorix : koning van de Eburonen.

Zaterdag 5 december 2009, amper één dag na de officiële opening, verzamelden een 30 tal heemkundigen uit Heers (ook als eerste groep onder leiding van een gids) in de lokalen van het Gallo-Romeins Museum te Tongeren , waar één der grootste helden uit de vaderlandse geschiedenis in de kijker werd gezet. “AMBIORIX” en zijn volk, de eburonen (= volk van de taxus)

We konden ontdekken wie Ambiorix was en hoe het hem vergaan is. We werden op sleeptouw genomen naar de wortels van de Keltische cultuur en maakten kennis met de leefwereld van de Eburonen : munten, zwaarden, gouden halskettingen en gebruiksvoorwerpen.

Ruim 600 topstukken brachten ons de topdagen van de Kelten opnieuw in herinnering. Objecten afkomstig uit gerenommeerde musea van Europa, werden voor het eerst in België getoond. Vooral het manuscript “De Bello Gallico” wekte de algemene verwondering.

We konden het allemaal beleven dank zij de kundige uitleg van onze gids. Maar ook twee Heersenaars traden hierbij op het voorplan. Kunstenaar Dirk Claesen imponeerde met zijn hyperrealistische en levensgrote menselijke figuren. Raf Verjans mocht ons dan weer de wetenswaardigheden van zijn gevonden “Muntschat van Heers” van naaldje tot draadje vertellen.

Apotheose was dan een kortfilm over de veldslag tussen de Romeinen en de Eburonen.

Jos Schoefs